

“

Marit Törnqvist



Tien bruggen die je met boeken kan bouwen

We leven in een veranderlijke tijd. Met meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging en zoveel kinderen met verschillende achtergronden die elkaar ontmoeten. Bruggen bouwen is wat we vandaag de dag meer dan ooit moeten doen. Naar andere culturen, naar ons eigen binnenste, naar ons verleden en onze toekomst.

Boeken zijn een prachtig gereedschap hierbij - maar niet iedereen weet hoeveel bruggen je met boeken kan bouwen.

Marit Törnqvist zal in een persoonlijk verhaal spreken over haar kindertijd, haar werk als schrijver en illustrator, over het werken met kinderen in alle uithoeken van de wereld en over wat boeken kunnen betekenen als je alles kwijt bent.

”